

**Quinta Odelouca**  
**Dinsdag 10 juli 2007**  
**Jrg 2 nr 2**

**Beste Nieuwsbrieflezers,**

In de vorige nieuwsbrief konden we melden dat we onze eerste gasten verwelkomd hadden. Maar het was natuurlijk wel spannend hoe het verder zou verlopen.

In april en mei begon de camping lekker te draaien. Er zijn vogelaars geweest en een gast heeft alle bloemen en planten in de wijde omgeving in kaart gebracht. Ook zijn er veel fervente wandelaars geweest, die aan de hand van onze kaartjes wandelroutes liepen. Mensen legden contact met elkaar over de beste restaurantjes, de leukste strandjes en de mooiste autoritten. Er waren gasten die voor een paar dagen kwamen, maar zo genoten van de rust, de stilte en het mooie uitzicht, dat ze veel langer dan gepland bleven. Er kwamen regelmatig gasten met een fly-drive met een eigen tent of voor onze koepeltent die we verhuren en ook de verhuur van de mountainbikes loopt goed. We hebben met gasten 'bomen' opgezet op het terras en echte bomen in de dop in de grond gestopt. Veel gasten vroegen of we een gastenboek hadden. Dat was er toen nog niet, maar na de aanschaf zijn er hartverwarmende stukjes in geschreven.



Er was veel respons op de artikelen in de Tubantia, de Bornse Courant en KCK. Soms kwamen mensen met het knipsel in de hand het terrein op rijden, zonder routebeschrijving, maar door te vragen aan de plaatselijke bevolking waar onze camping ligt. Dat dit niet altijd goed gaat weten we ook inmiddels... Toen gasten de vraag stelden aan een Portugees of hij wist waar de camping lag, was hij zo enthousiast om voor te rijden....jowel dwars door de rivier de Odelouca! De dag daarvoor had het net geregend, dus het water stond niet laag. Vol vertrouwen reden ze er met hun grote camper

achteraan en de rivier werd bedwongen. Maar daarna kwam er een steile helling die ook glad was geworden door de regen. En daar strandde de hele zaak. We hebben de camper weer vlot getrokken de helling op. Dit lukte gelukkig snel, dus eind goed al goed. Enkele dagen later zijn ze nog eens gaan kijken waar ze doorheen gereden waren en konden zich het niet meer voorstellen dat ze dat gedurfd hadden. Ze reden daarna liever de gewone route van 2 km naar de IC1. En de aardige Portugees weet inmiddels dat deze route niet geschikt is voor campers en caravans.

Juni was een rustige maand. Soms stonden er een paar gasten, soms een weekje niets. Dat was ook weer wennen. Gelukkig hebben we nog steeds genoeg te doen. We hebben inmiddels een klein zwembad op een centrale plek neergezet. Net voordat de echte warmte begon, was het klaar. Nu kunnen onze gasten en wijzelf ook zo nu en dan, genieten van een heerlijke koele plons.



Portugezen zijn niet alleen vriendelijk en behulpzaam. Ze zijn ook echte 'kat uit de boom'-kijkers. Het heeft een jaar geduurd, voordat onze andere buurman Anterro met ons een gesprekje aanknoopte. Maar het ijs lijkt nu gebroken. Op een dag kwam hij het terrein op rijden op zijn oude brommertje. Plastik zakje aan zijn stuur. Of wij van wild zwijn hielden (um porco bravo)? Ja natuurlijk. Waarop hij ons een dikke zwijnenbout overhandigde van bijna 3 kilo! Die had hij de avond daarvoor geschoten, omdat deze in de 'horta', zijn groentetuin, de zaak vernielde. We hebben hem uitgebreid in de oven gestoofd en er heerlijk van gesmuld.

Het stuwmeer van de Odelouca wordt steeds concreter. Er is in mei een bijeenkomst geweest in een klein zaaltje van de junta. Mensen hingen er letterlijk met de benen uit en het was er erg warm. Het was een prachtige presentatie, met veel tekeningen en tabellen enzo. Alles bij elkaar werden we er niet veel wijzer van en ook de autochtone bewoners die langs de Odelouca wonen waren niet tevreden met de uitleg. Het was vooral veel 'opleuken', maar er werden weinig belangrijke zaken besproken. Toch moet het in 2009 allemaal klaar zijn, dus we zijn zeer benieuwd.

En hoe het met de vergunningen voor het bouwen gaat? Laten we het daar maar niet over hebben. Het duurt allemaal 'muito longo tempo'. Soms zijn we het zat en stellen elkaar voor om de ambtenaar die hier voor zorgt op te zoeken en over de tafel te trekken. Maar daar schieten we niks mee op. Dus doorzetten maar. Voorlopig lijkt het er op dat we ook een groot deel van volgend jaar nog in onze kleine casa en de caravan gaan doorbrengen. Maar ondertussen genieten we nog steeds elke dag van de stap die we genomen hebben.

Vanuit een heerlijk zonnige Algarve, tot ziens op Quinta Odelouca! Thea en Bert

Quinta Odelouca, Vale Grande de Baixo, Monte das Pitas, Caixa Postal no. 644-S 8375-216 São Marcos da Serra, Portugal	www.quintaodelouca.com info@quintaodelouca.com 00351 282 36 1718 (vast) 00351 96 445 1219 (mobiel)
---	---

Ps. Mobiel bellen lukt in de Vale Grande de Baixo (de Grote Lage Vallei) niet altijd. Het beste kunt u eerst proberen de vaste telefoon te bellen.

Wilt u ook de voorgaande nieuwsbrieven ontvangen? Stuur ons dan een mailtje: [info@quintaodelouca.com](mailto:info@quintaodelouca.com)